

PROGRAM:

- 9.30: **Velkomst** ved forlagsredaktør Charlotte Ekstrand, Forlaget Alfa
9.45: **Bibel som digtning og sandhed**, ved ph.d. Sanne B. Thøisen
10.30: Kaffepause
10.45: **En præsentation af *Tro & tanke***. *En poetisk-kritisk katekismus*, ved professor, dr. theol. Gerd Theißen (på dansk), Heidelberg
12.15: Frokost
13.00: **Nyttestamentlig eksegese: En udfordring til den blåøjede tro og den enøjede tanke**, ved lektor, dr.theol. Ole Davidsen, Aarhus Universitet
14.00: Kaffepause
14.30: **Tro uden metafysik er ikke tro men tvang**, ved professor, dr. theol. Svend Andersen, Aarhus Universitet
15.30: **Afrunding** ved sognepræst Hanne Davidsen

I pauserne er der mulighed for at erhverve sig bogen til en favorabel pris ved henvendelse til Charlotte Ekstrand, Forlaget Alfa

Pris for foredrag og forplejning: 150 kr.

Tilmelding hos Anette Lysdal Petersen på: aarhus.domprovsti@km.dk

Indbetaling til:


Danske Bank

Reg. nr. 1551, konto nr. 3627328087, mærke: Seminar + eget navn

Tilmelding **senest den 28. september 2015**. Tilmeldingen registreres først, når betalingen er indgået

Parkering: Der er mulighed for parkering ved havnen eller i Sallings og Magasins parkeringshuse

Arrangør: Forlaget Alfa, Hanne Davidsen, Sanne B. Thøisen i samarbejde med Aarhus Domsogn



Seminar
i anledning af udgivelsen af
professor Gerd Theißen's bog

TRO & TANKE

Gerd Theißen
TRO & TANKE
En poetisk-kritisk katekismus

ALFA

Fredag den 2. oktober 2015 kl. 9.30 - 15.45
i Aarhus Domkirkes menighedslokaler,
Skt. Clemens Gård, Kannikegade 12, 1

Nyttestamentlig eksegese: En udfordring til den blåøjede tro og den enøjede tanke

Ole Davidsen skriver:

Det gælder for teologien generelt: Spørgsmålet »Hvad kan kristendommen sige os i dag?« hører sammen med spørgsmålet »Hvad kan vi i dag sige om kristendommen?« For den nyttestamentlige eksegese, som Gerd Theißen i særlig grad har beskæftiget sig med, er opgaven netop at godtgøre, hvad vi i dag kan sige om den tidligste kristendom. Men eksegesen er i grunden først relevant, når den bidrager til afklaringen af den kristne forkyndelses form og indhold i nutiden. Theissen har bedre end nogen anden søgt at fastholde eksegesen som udfordring til såvel forblindet tro som forblændet tanke.

Tro uden metafysik er ikke tro, men tvang

Svend Andersens skriver:

Det er en udbredt påstand i den hjemlige teologiske og kirkelige debat, at vi lever i en »eftermetafysisk« tid. Det er nødvendigt at tage afsked med metafysikken og dens »teistiske« gudstanke. Påstanden fremføres lige fra den præstelige afvisning af en »skabende og opretholdende Gud« til den mere sofistikerede lancering af »den nye Gud«. Mit foredrag vil med udgangspunkt i nyudgivelsen af Løgstrups *Skabelse og tilintetgørelse* sætte spørgsmålstegn ved afskeden med metafysikken og dens Gud. Hvis man undlader at sætte menneske og tro ind i en altomfattende sammenhæng (metafysik), gør man kristentro til en selvpålagt bibelsk påståelighed (tvang).

Bibel som digtning og sandhed

Sanne Thøisen skriver:

Bibel, bibellæsning og -fortolkning i dansk kirkeliv er ikke videre udbredt. Man kan måske endda tale om en vis bibeltræthed. Med den poetisk-kritiske katekismus fra en protestantisk teologisk grænsegænger som Gerd Theißen får vi en enestående hjælp til fortolkning af Bibelens åbne tekster. En fortolkning der sigter på at gøre bibelske tanker og forestillinger forståelige – også for dem, som ikke tilslutter sig kristen tro. For en moderne bibeludlægning er referencen til grundlæggende erfaringer afgørende i deres samspil med de erfaringer, som Bibelen rummer i sine grundmotiver.

En præsentation af *Tro & Tanke* En poetisk-kritisk katekismus

Gerd Theißen skriver:

Hvorfor skriver en teolog som sammenfatning af sin tro ikke en systematisk teologi, men meditative tekster? Hvorfor samler han dem i en katekismus? Foredraget forklarer forsøgets motiver og begreber: Som katekismus vil jeg formulere det vigtigste i den kristne tro, som kritisk katekismus tage den moderne religionskritik alvorlig, som poetisk katekismus give anledning til meditation – alt dette vel vidende, at der er en pluralitet af konfessioner, religioner og teologier. Katekismussen har fokus på Bibel og tradition, erfaring og fornuft. Den er grundlaget for en tro, som vil forbinde den personlige vished og åbenhed med andre overbevisninger. Religiøse billeder bliver der ved tydet som udtryk for erfaringer, som regler til tydning af verden, som impulser for handlen og som åbning af muligheder for et liv i et religiøst fællesskab.



Gerd Theißen er tysk, evangelisk teolog, født i 1943. Han blev doktor i teologi fra Bonn Universitet i 1968 og har i dag status som en af vor tids største nyttestamentlige tænkere. Han var professor ved Københavns Universitet i årene 1978-81 og siden professor i teologi ved Heidelberg Universitet. Desuden æresdoktor ved Aarhus Universitet og overhovedet en skattet teolog i Danmark.

Han udmærker sig især ved sin indsats i overvejelser over forholdet mellem teologi og religionsvidenskab, sin insisteren på at teologien også altid må have rod i det moderne, levede menneskeliv, sin sociologiske tilgang til det bibelske stof og sine store pædagogiske evner i formidlingen af teologien. Og alt sammen indenfor rammen af en evolutionstænkning.